



Susies belofte

Het levensverhaal van Charles en Susannah Spurgeon



1853. De New Park Street Chapel in London zit stampvol. Vol verwachting zien de mensen uit naar de 19-jarige Charles Spurgeon die zal komen preken. Tussen de menigte zit Susie Thompson, de enige dochter van een rijke koopman. Als Charles op de preekstoel verschijnt, is ze geschokt. Waarom is deze boerenjongen naar London gekomen? Ze hoopt dat ze hem na deze avond nooit meer zal zien en horen. Maar hoe komt het dat Susie korte tijd later toch haar hart aan de jonge prediker verliest?

De Heere heeft een bijzondere taak voor Charles. Miljoenen mensen mogen door de 'prins der predikers' met het Evangelie bereikt worden. Susie belooft hem te steunen. Maar hoe gaat het als het moeilijk wordt? Als ze te maken krijgt met ziekte, pijn, zorgen en eenzaamheid? Kan ze haar belofte dan nog vervullen? En kan zij ondanks alles ook de Heere dienen?

In dit boek lees je het bijzondere levensverhaal van Susannah (Susie), de vrouw van de bekende prediker Charles Haddon Spurgeon. Tegelijk kom je veel te weten over Spurgeon zelf. Het is geschreven voor jongeren, maar ook volwassenen zullen het met plezier lezen.

Leeftijd 12+ | 352 pagina's | Hardcover | ISBN: 978-90-832526-0-5
Anne Bruins-Bouter | Uitg.: Janoah Boeken - Kampen | € 24,90

Käthe, de gevluchte non

'Katharina, het is zover! In de paasnacht worden we bevrijd! Alles is geregeld. Geen vragen stellen nu, we moeten heel voorzichtig zijn. Koopman Koppe uit Torgau komt ons met zijn grote wagen halen, hij neemt ons allemaal tegelijk mee. Zorg dat je er klaar voor bent!'

In het voorjaar van 1523 vluchten negen nonnen in het holst van de nacht uit hun klooster waar ze al jarenlang verblijven. Wat heeft hen ertoe gebracht om dit te doen? Het is levensgevaarlijk, maar toch wagen ze de stap.



Ze zoeken hulp bij Martin Luther in Wittenberg. Voor de meesten van hen weet hij onderdak of een huwelijk te regelen. Alleen Käthe blijft over. Wat nu?

Wie was deze bijzondere vrouw, die zo'n grote rol heeft gespeeld in het leven van de bekende reformator?

Lees het zelf in dit historische jeugdboek, dat ook een verrassende inzicht geeft in het huwelijk en het gezinsleven van Luther. Een boeiend en aansprekend verhaal.

Leeftijd 11+ | 241 pagina's | Hardcover | ISBN 978-94-6335-093-8
Anne Bruins-Bouter | Uitg.: OmSionsWil – Alblasterdam | € 17,95

Zowel *Susies belofte* als *Käthe, de gevluchte non* zijn verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel of bij **Janoah Boeken.**